



Parelnieuws

Januari 2012

Nieuws van Annie

Na lange tijd weer een nieuwsbrief met nieuws van het Parelhuis. Vanaf december 2010 ben ik, Annie Bisschop, weer meer betrokken bij het Parelhuis. Vanaf oktober 2009 tot augustus 2010 ben ik in het binnenland geweest bij de Trio Indianen om daar voorbereidend onderwijs te geven. Daarna ben ik een paar maanden in Nederland geweest om vervolgens terug in Suriname te beginnen met 2 dagen in de week een deel van de kinderen van en naar school te brengen met de bus van het Parelhuis. In de weekenden komen steeds 3 kinderen bij mij thuis logeren, waar niet alleen de kinderen naar uitkijken, maar ikzelf ook, omdat het erg gezellig is. De kinderen hadden rond de kerstperiode van 2010 veel wondjes en puisten. Door de dagelijkse zorg en behandeling, zoals het verbinden van de huidaandoeningen, en wel op die manier, dat de kinderen het verband er niet af konden halen (!), waren er steeds meer kinderen zonder huidklachten. Wat de volledige zorg van de kinderen in het Parelhuis betreft, dit kost veel geld. Zo is er goed en voldoende personeel nodig, die recht hebben op een salaris. De vaste lasten: elektriciteit, water, kantoor/administratie kosten. Vervoer (de bus is eigenlijk aan vervanging toe) en onderhoud van het huis. Vervanging van 'verouderd' huishoudelijk apparaat. Kosten voor school enz, enz. Voeding, kleding, schoeisel en buitenschoolse activiteiten, wat direct ten goede komt aan de kinderen, wordt door de Stichting Kleurrijk Leven Suriname geschonken. Groot onderhoud van het huis is afgelopen jaar betaald door Stichting Blaka Rosoe.



Het bestuur van de Vrienden van het Parelhuis bestond tot september 2011 nog maar uit 2 personen. Zij wilden graag hun taken overdragen aan enthousiastelingen die met nieuwe kracht en moed zich kunnen en willen inzetten voor het Parelhuis. In 2009 zijn 3 kinderen van het Parelhuis voor adoptie naar Nederland gegaan.

(Alleen kinderen die na 18 maanden getest worden en HIV negatief blijken te zijn, mogen soms voor adoptie)

De adoptieouders willen zich graag inzetten voor de 'broertjes en zusjes' in het Parelhuis. Wat is een betere manier om dit tot uitdrukking te brengen door Stichting Vrienden van het Parelhuis voort te zetten.

Zij stellen zichzelf aan u voor.

De Voorzitter



Mijn naam is Erika de Vries en ik ben 45 lentes jong. Naast het moederschap heb ik een parttime baan bij Arke. Eind 2008 kregen wij toestemming om het biologische broertje op te halen van onze oudste zoon. Samen met Renate de Vries en haar familie is ons gezin in juli 2009 afgereisd naar Suriname. De procedure duurt ongeveer vier weken en al die tijd hebben wij een appartement naast elkaar bewoond. Wij hebben elkaar dan ook redelijk goed leren kennen. Dit contact is in Nederland voortgezet met het oog opdat de kinderen altijd vriendjes uit het land van herkomst zouden hebben, en wij ouders vinden het ook gezellig om contact te houden.

Doordat de 'andere' familie de Vries (wij zijn geen familie van elkaar voor zover wij weten) contact hebben gekregen met 'tante' Annie, leerden wij haar ook kennen. Zij heeft veel verteld over haar werk in Suriname, de indianen in het binnenland, Betheljana, en haar laatste project, het Parelhuis. Wij voelen ons nu zo verbonden met Suriname door onze kinderen, dat wij graag een rol willen gaan spelen in een of andere vorm van hulp.

Mijn man en ik hebben eerst overwogen om zelf een stichting op te richten voor de kindertehuizen in Suriname. Nu heeft Annie mij gevraagd om voorzitter van stichting Vrienden van het Parelhuis te worden. Ik vind het een hele eer en heb dan ook mijn steun toegezegd. De eerste stappen zijn nu gezet voor de vorming van het nieuwe bestuur en ik heb alle vertrouwen dat er iets heel moois weer uit kan gaan groeien. Mijn man Ronald zal mij in deze functie ondersteunen.

De Secretaris



In 2009 raakte ik, Renate de Vries, betrokken bij het Parelhuis. Wij, mijn man Maarten en ik, kregen een adoptievoorstel voor een zoon (nu 7 jaar) en een dochter (nu 4 jaar). In juli van dat jaar reisden wij af naar Suriname voor de ontmoeting met onze kinderen. In augustus keerden wij terug naar huis waar ons leven samen echt begon. Wij kwamen in contact met 'tante Annie', leerden elkaar kennen en bouwden net als onze kinderen hadden gedaan in het Parelhuis, een band met haar op. Toen Annie aangaf dat het bestuur op zoek was naar vervanging, heb ik aangegeven daarin plaats te willen nemen. Ik voel mij betrokken bij de kinderen van het Parelhuis en wil bijdragen aan een zo goed mogelijke leefsituatie en toekomstperspectief. Naast mijn functie als secretaris van de stichting, ben ik bovenal moeder van onze kinderen en daarnaast werkzaam als zelfstandig fotograaf. Voor het aankomende jaar heb ik een doelstelling; de informatievoorzieningen, zoals de website, folders en nieuwsbrieven, te updaten en te onderhouden. Ik wens voor het jaar 2012 dat wij regelmatig van elkaar zullen horen en zien!

De Penningmeester



Mijn naam is Anke Faber en ik ben opgegroeid bij mijn ouders in het Drentse Nijeveen. Vijf jaar geleden ben ik naar Nijmegen verhuisd waar ik op dit moment Rechten studeer. Daarnaast heb ik een baantje in een gezellig café.

Afgelopen zomer was ik op een verjaardag, waar ik sprak over het penningmeesterschap van mijn dispuut. Renate, mijn nicht, hoorde mij vertellen over hoe leuk ik het vind om met de financiën bezig te zijn en vertelde mij dat er nieuw leven in de stichting wordt geblazen en het bestuur nog op zoek was naar een penningmeester. Hierdoor werd ik vrijwel meteen enthousiast en ik heb dan ook niet lang na hoeven denken. Het lijkt mij heel leuk de cijfers in goede banen te leiden en mij in te zetten voor deze mooie stichting!

Ik hoop op een goede samenwerking en resultaten waar wij het Parelhuis heel blij mee kunnen maken.

Nieuws van de kinderen

Er wonen op dit moment 18 kinderen in het Parelhuis. De jongste is 4 jaar en de oudste is 12 jaar. Er zijn 2 kinderen die dit jaar 'zijn blijven zitten' op school. Bij 1 van deze kinderen kwam dit door de verhuizing van het binnenland naar de stad en het verschil van leerstof op de nieuwe school in Paramaribo. 1 jongen mag het proberen in de volgende klas de anderen zijn allemaal goed overgegaan. De jongste, Ella, gaat sinds oktober voor het eerst naar school. 2 kinderen zullen 'gaan brillen', wat in Nederlandse begrippen inhoudt dat ze een bril nodig hebben. Tijdens de feestdagen hebben mensen die voorgaande jaren eten en cadeaus brachten, dit keer in het Parelhuis gekookt voor de kinderen. Het jaar is afgesloten met een gezamenlijke maaltijd tussen kinderen, personeel en bestuur. Vanaf nu hopen wij u regelmatig van 'nieuws van de kinderen' te voorzien, omdat Annie het contact met ons zal onderhouden.

Wij waarderen uw blijvende betrokkenheid enorm en hopen dat u ook met dit nieuwe bestuur een goede samenwerking kunt aangaan! Stelt u geen belang aan de nieuwsbrief, meldt u zich dan af via ons secretariaat. Het Bestuur.

Aan een nieuwe website wordt gewerkt, zodra deze klaar is wordt u daarvan op de hoogte gesteld!

Wilt u het Parelhuis steunen:

Nederland

Bankrekeningnr. 5442118

t.n.v. Stichting Vrienden van het Parelhuis

Secretariaat&contactpersoon in Nederland

Renate de Vries

Zomerdijk 17, 8064 XA Zwartsluis

Tel. 038-3376400

Mail: devrieszwartsluis@kpnmail.nl

Suriname

RBTT Bank. rekeningnr. 15209950

Swiftcode RBTT SRPA

t.n.v. Stichting een parel in Gods oog